



# **Beleidsplan Hervormde Gemeente Bergschenhoek**

**2021-2025**



## 1. Inleiding

Er is niets mooiers dan een kind van God te mogen zijn, een volgeling van Jezus, een leerling van de Heilige Geest. Geloof in God geeft het leven glans. Vanuit die overtuiging is dit beleidsplan van de Hervormde Gemeente Bergschenhoek voor de periode 2021-2025 geschreven.

In het traject van bezinning dat aan dit beleidsplan voorafging, hebben we als kerkenraad gezocht om de boodschap van het evangelie te vertalen naar het leven en werken van de gemeente. We zoeken in dit nieuwe beleidsplan bewust aansluiting bij het thema 'discipelschap' van het vorige beleidsplan en de drie bijbehorende speerpunten (persoonlijk geloof, volgende generatie, missionair gemeente-zijn). Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat dit werk in uitvoering blijft. Dat motiveert ons om te zoeken naar verdere verdieping en concretisering in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren.

In de volgende paragrafen benoemen we eerst de identiteit en kernwaarden van onze gemeente (paragraaf 2). We doen dat omdat het belangrijk is om die identiteit voor ogen te houden, om elkaar daarop te kunnen blijven aanspreken en elkaar daarmee te inspireren. Vanuit deze identiteit formuleren we voor de komende jaren opnieuw de missie van de gemeente zoals we die op dit moment verstaan en de speerpunten van ons beleid (paragraaf 3). Vervolgens wordt uitgelegd op welke manier we zoeken naar verdieping (paragraaf 4). Tenslotte geven we een aantal suggesties om het beleid te concretiseren (paragraaf 5).

## 2. Identiteit en kernwaarden

Als Hervormde Gemeente Bergschenhoek maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Als plaatselijke gemeente weten we ons van harte verbonden met het belijden van de Kerk zoals verwoord in de drie oecumenische credo's (Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Voor het geloof en leven van de gemeente betekent dit onder meer, dat we:

- geloven in God als de unieke Schepper van alle leven;
- Christus centraal stellen als onze Middelaar en Verlosser;
- ons uitstrekken naar het werk en de gaven van de Heilige Geest;
- het gezag van het Woord van God erkennen en gehoorzamen;
- het belang van persoonlijk geloof en toewijding aan God benadrukken;
- ervan overtuigd zijn dat ieder gemeentelid geestelijke gaven ontvangen heeft om bij te dragen aan de opbouw van de gemeente;
- onze roeping willen verstaan om het evangelie uit te dragen in woord en daad.

We geloven dat God zelf de gemeente bouwt, door de verkondiging van het Woord, door de sacramenten van Doop en Avondmaal, door lofprijzing en gebed, door het omzien naar elkaar in onderlinge verbondenheid in pastoraat en diaconaat, door het delen met anderen van het evangelie van Christus. Zo willen we in gehoorzaamheid gemeente van Christus zijn.



### 3. Missie en speerpunten

Hoe ben je gemeente van Christus in deze tijd? Op die vraag wil dit beleidsplan antwoord geven. De missie van onze gemeente is geïnspireerd door de missionaire opdracht vanuit Mattheüs 28:18-20:

*De Hervormde Gemeente Bergschenhoek wil een gemeenschap zijn van leerlingen van Jezus Christus die, zelf levend vanuit het geschenk van een persoonlijk geloof in Christus, Hem wil volgen en dienen in alle aspecten van het leven en zich inspant om ook anderen tot leerling van Hem te maken.*

Vanuit deze missie is gekozen voor drie speerpunten waarin het centrale begrip **discipelschap** wordt verhelderd en geconcretiseerd:

- *Persoonlijk geloof*

Als Jezus in het evangelie Zijn discipelen roept, zegt Hij: “Volg Mij!” (Mat.8:22, 9:9). Van hen wordt een keuze gevraagd, om Hem te volgen. We zijn ervan overtuigd dat een persoonlijke keuze nodig is om met Hem verbonden te blijven of om een relatie met Hem aan te gaan. Juist daarom is het belangrijk om toegerust te worden, door de verkondiging en andere aspecten van het gemeentelven. Tegelijkertijd willen we als gemeente ook ruimte blijven bieden aan individuele verschillen. Eenheid in verscheidenheid in persoonlijk geloof – ook die veelkleurigheid is kenmerkend voor onze gemeente.

- *Volgende generatie*

Discipelschap betekent leerling van Jezus zijn. In de christelijke traditie is er altijd aandacht geweest voor het belang van de catechese, als een weg van samen leren vanuit de rijkdom van Gods beloften in de Doop. We zijn ervan overtuigd dat het onze opdracht is om te investeren in deze leerweg, die niet ophoudt bij het doen van belijdenis. Tegelijkertijd benadrukken we ook het belang van onderlinge verbondenheid. In het jeugdwerk worden vriendschapsbanden gesmeed die vaak levenslang meegaan. Ook dat is iets dat we koesteren, omdat verbondenheid met elkaar wezenlijk is om samen het geloof te kunnen beleven en daarin te groeien.

- *Missionair gemeente zijn*

“Ga dan heen, onderwijs al de volken...”, zei Jezus tegen Zijn discipelen. Discipelen worden dus geroepen om anderen uit te nodigen om ook leerling van Christus te worden en te blijven. Het blijft ons verlangen om daarin als hele gemeente te groeien. Dat kan alleen als het voortdurend aandacht krijgt, in de eredienst en in alle vormen van gemeentewerk.



#### 4. Verdieping

We zijn ervan overtuigd dat deze speerpunten nog steeds richtinggevend zijn voor onze gemeente. Tegelijkertijd zijn we er ook van overtuigd dat het nodig is te zoeken naar verdieping en concretisering. Om dat te bereiken hebben we op het snijvlak van elk van deze speerpunten gezocht naar aandachtspunten die versterkend werken naar beide kanten. Schematisch ziet dat er als volgt uit:



- *Groeien in verbondenheid*

We zijn als gemeente gezegend met het feit dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. Het pure geloof van een kind, de gerijpte geloofservaring van een ouder gemeentelid: we zijn aan elkaar gegeven. Zo naar elkaar (leren) kijken draagt bij aan meer wederzijds begrip, geeft ruimte om van elkaar te leren, om generaties te verbinden, om te bouwen op elkaar en met elkaar. Op het snijvlak van persoonlijk geloof en de volgende generatie zijn we overtuigd van de waarde om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te blijven. Daarom willen we *groeien in verbondenheid* met elkaar.

- *Groeien in beweging*

Geloof is iets heel persoonlijks. Tegelijkertijd is het iets dat je mag en wilt delen met anderen! De ervaring leert dat dit niet vanzelf gaat. Gebrek aan openheid om voor je diepste overtuigingen uit te komen en wellicht ook schaamte zitten soms in de weg. De beweging met mensen die het leven en werken van Jezus doortrekt is de sleutel om over onze schaamte heen te komen. Tegelijkertijd vraagt het om een klimaat in de gemeente waarin we ons oefenen in openheid naar elkaar en anderen. Daarvoor is het nodig dat we ons enerzijds kwetsbaar durven opstellen en anderzijds daarin bevestigd worden door die ander die ons niet veroordeelt. Daarom willen we *groeien in beweging* voor ieder die God op onze weg brengt.



- *Groeien in toewijding*

De afgelopen jaren hebben we als gemeente gezocht naar manieren om zowel de volgende generatie in onze gemeente meer ruimte te bieden, als ook meer missionair te worden als gemeente. Langzaam maar zeker zijn we toegegroeid naar een visie waarin missionair niet gaat over dat wat je *doet*, maar over wie je *bent*. Niet activiteiten, maar wij zelf zijn de dragers van de boodschap van Gods liefde. Daarom is het belangrijk om hierin toegerust te worden. Als het geloof in Christus een integraal onderdeel van ons bestaan is, zal dat blijken uit onze houding en de keuzes die we maken in ons werk, op school, op de plek waar we wonen, in onze omgang met het milieu, enzovoort. Daarom geloven we dat het belangrijk is om te groeien in toewijding aan God.

## 5. Concretisering

Op 21 maart 2019 hebben we tijdens een brainstormavond met de gemeente nagedacht over de bouwstenen voor het nieuwe beleidsplan. Daaruit kwamen waardevolle suggesties om het nieuwe beleid te concretiseren.

- *Groeien in verbondenheid*

Het belang van deze verbinding wordt breed gedragen. Ruimte voor kinderen en jongeren, maar evenzeer voor een oudere generatie. Er wordt opgemerkt dat deze verbinding al op tal van momenten aanwezig is. Maar het verlangen om dat uit te bouwen wordt breed gedeeld. Belangrijk is dat er een 'cultuur van verbinden' is, die begint met elkaar werkelijk zien, leren kennen en omzien naar elkaar. Van daaruit kunnen we leren om (meer) begrip voor elkaars geloofsbeleving te hebben.

Verbinding vraagt ook om concrete momenten waarop die gelegenheid geboden wordt. Bijvoorbeeld op zondag in of na de dienst (getuigenissen, gesprek na de dienst, diensten met de allerkleinsten, enz.). Maar ook doordeweeks zijn er kansen (meer roulatie en leeftijdsverspreiding in Bijbelkringen en de gebedskring, ouderen meer betrekken bij jeugdactiviteiten, jongeren bij ouderen-ontmoetingsmiddagen, activiteiten als Tim & Dine). Een ander mooi idee is om een buddy-systeem tussen jongeren en ouderen in te voeren.

- *Groeien in bewogenheid*

Groeien in bewogenheid, meer open en kwetsbaar durven zijn naar elkaar is mooi en belangrijk, maar ook moeilijk en iets dat gewenning vraagt. Op de brainstormavond werd eerlijk benoemd wat in de weg kan staan. Schaamte bijvoorbeeld over wat niet goed gaat in je leven. Of gebrek aan vertrouwen dat wat je deelt met anderen ook werkelijk veilig is bij hen. Ook hierbij zijn daarom een aantal randvoorwaarden genoemd. Bijvoorbeeld dat dit delen begint met kwetsbaar leren zijn naar God toe. Voeding hierin is nodig. Onderling vraagt dit om een houding waarin we elkaar aanvaarden en niet veroordelen. Waar dit gebeurt, heeft dat uitstraling, ook buiten de kerk. Verder vraagt kwetsbaarheid concreet om een veilige setting. De kleine groep in de gemeente (zoals een Bijbelkring, groeigroep of gebedsgroep) is daarvoor de aangewezen plek. De ervaring leert echter dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Toerusting (Bijbels en pastoraal) is daarom belangrijk. Daarnaast blijft het pastoraat hierin belangrijk, zowel in de één op één contacten als in wijkontmoetingen.

Tenslotte is het belangrijk om die opmerkingen ter harte te nemen waarin benadrukt wordt dat openheid niet geforceerd of afgedwongen kan worden. Openheid is een geschenk aan elkaar dat alleen vrijwillig gegeven kan worden.



- *Groeien in toewijding*

Er is de afgelopen jaren aandacht geweest voor missionair gemeente zijn. Er gebeuren prachtige dingen, bijvoorbeeld op de Alpha cursus. Daarvoor zijn we intens dankbaar. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat we persoonlijk en als gemeente nog veel kunnen groeien in dit opzicht. Het belang van gebed en het bezig zijn met de Woorden van God en de betekenis voor ons leven hier en nu zijn daarin cruciaal. Dat is niet alleen vanuit Bijbels perspectief belangrijk, het is ook nodig om onze roeping in Bergschenhoek gestalte te kunnen geven om zout en licht te zijn. Het zijn juist de jongere generaties die ons hieraan herinneren en ons uitdagen om een volgende stap te zetten en duidelijke keuzes te maken. Die stap willen we zetten in de komende periode door een missionaire visie vorm te geven, waarin de jongeren en de jonge gezinnen in onze gemeente een centrale rol spelen. Belangrijke speerpunten zijn missionaire bewustwording en toerusting, vormgeving van samenkomsten binnen één gemeente gericht op 20-30'ers en een sterke missionaire presentie. Er is ook een sterk verlangen om hen die afgehaakt of zoekende zijn met het evangelie in aanraking te brengen. Dat verlangen richt zich niet alleen op de nieuw te ontwikkelen wijk Wilderszijde, maar ook op bestaande wijken in onze gemeente. We realiseren ons dat we dat niet kunnen in eigen kracht, maar alleen geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest.

Dat is ons gebed, dat we mogen groeien in verbondenheid, bewogenheid en toewijding dankzij God zelf en tot eer van Zijn Naam: Vader, Zoon en Heilige Geest!

*Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 15 april 2021*